

Mokums

Typisch Amsterdam

RUBRIEKEN

Muziek

Plat Amsterdams

WEBRING

Unieke winkeltjes

[KLIK HIER](#)

Categorie: rare paden



De PC Hoofstraat, wie komt er niet? Nou, ik dus. Teveel bombarie om deze straat, neem liever eens een kijkje in de 'negens straatjes' ([link](#)) of de Haarlemmerbuurt ([link](#)), dan zie je hoe het beter kan.

Wat dan? Nou, de aankleding van de straat bijvoorbeeld. In de PC kun je je kont niet keren, wordt je gek van de paparazzi, loop je het risico door een PC Hoofd tractor te worden overreden en komen de fietsers vanaf een onmogelijke kant. Tot overmaat van ramp zitten er ook nog eens een paar scholen en flink wat hotels. Nee, de PC is niet mijn ding, maar dat had je waarschijnlijk al door.

Maar de buurt kent ook verrassingen. Zo weet ik dat er fraaie tuinen zijn, net achter de PC en dan bedoel ik met name aan de kant van het Vondelpark. Daar loopt de Vossiusstraat waar ik ooit eens belachelijk veel geld kwijt was voor een slechte maaltijd bij Robert Kranenborgs' restaurant Vossius, wat een oersaai tent was dat. 'Was', want die zaak ging snel op de fles.

Ook woonde mijn goede vriend David Vos er, in een prachtig huis. David verstond de kunst om oud te worden en te leven als een jonge God en daarnaast ook nog eens de kwaliteit te handhaven die men zo van hem gewend was, als hoedenmaker. God hebbe zijn ziel.

Wie daar ook een tuin heeft is een kennis van mij, die tuin doet er nu verder niet zo toe, deze komt uit op een 'achterom', zoals we dat noemen. Een straatje dat toegang geeft tot de achterzijden van de huizen. Dit pad heeft zijn ingang aan de Hobbemastraat. Je komt er niet zomaar in, je moet dus bewoner zijn en dat is natuurlijk wel zo logisch ook want aan de andere zijde liggen de winkels van de 'PC Hoofd' met hun begerenswaardige handel.

Het pad is, zeg maar, eigendom van beiden, zou je zeggen en dus beslissen zij samen over wat er met de tuinen en het pad gebeurt. Maar daar is iets bijzonders gaande. Als je de bewoners spreekt zijn zij weer minder te spreken over de mentaliteit van de neringangers uit de 'PC'. Heb je aan de ene kant de woningen met tuinen van de Vossiusstraatbewoners, kortweg de Vossen, aan de andere kant laten de uitbaters geen kans onbenut om hun tuin dicht te bouwen, want vierkante centimeters zijn in deze buurt net zo duur als vierkante meters elders.

Dat daarbij de erfgrens niet als 'heilig' wordt gezien is de VVE van de Vossen een doorn in het oog, beetje bij beetje wordt het Schapenburgerpad smaller. En de eigenaar is dus niet een verstandige vereniging waarin zowel PC'ers als Vossen zitting hebben, nee, de gemeente beheert feitelijk dit stukje land dat de natuurlijke scheiding markeert van winkeliers en bewoners. De gemoederen lopen nog wel eens hoog op.

Bij de ingang van het Schapenburgerpad staat een hek, dus er zomaar even inlopen is onmogelijk. Ook hangt er een plakkaat van brons waarop toch een wat genuanceerdere omschrijving staat van het hoe en waarom van dit pad. Tot 1880 was de Vossiusstraat het Schapenburgerpad en viel het beheer van het Schapenburgerpad onder de verantwoordelijkheid van 'Commissarissen van het Schapenburgerpad', een van de Vossen, een van de andere kant (toen nog de Hobbema's) en een van de gemeente.

Die van de gemeente was steevast de wethouder van huisvesting, illustere namen als Jan Schäfer en Joop de Uyl komen we tegen als een van de geachte afgevaardigden van de gemeente. Ooit was het pad een polderpad dat tot aan een vaart liep die later gedempt werd en nu de Vossiusstraat heet. Het bestuur is door de jaren heen niet veranderd, zij het dat de wethouder geen zitting meer heeft in de commissie. Het Stadseel Zuid heeft er het officiële straatbordje hangen en is ook eindverantwoordelijke. In de praktijk regelen de 'aangeërdten' een en ander onderling en hangt er ook een bordje dat het pad een 'eigen weg' is en dat betreden voor onbevoegden strafbaar is (het bekende artikel 461 uit het Wetboek van Strafrecht.)

De gemeente manoeuvreert tussen de Vossen en de PC'ers, kortom, iedereen wordt te vriend gehouden.



[Geen Website?](#)

Voor kleine bedrijven in Amsterdam heb ik een totaalproduct, ik maak persoonlijk met u goede en eerlijke afspraken voor een succesvolle website.

[>>> KLIK HIER <<<](#)

[Wat En Waar?](#)

1

**AOW'er voor uw
Vacature?**

Reeds 50.000 AOW'ers staan bij ons ingeschreven. Het Uurtarief start al vanaf 17,50 p/u



Actief 65+ uitzendbureau

2

**Expats zoeken
woonruimte**

Behaal Meer rendement uit uw verhuurinkomsten. Verhuren aan expats vanaf € 1.600 n.m.



HBh

**Nieuw
Voorbi**

Per Ma:



SKEPP C

[De Jordaan](#)



[Mokums](#)



Mataglap - knettergek
 Heuler - meeprater
 Mansjen - geld ophalen
 Jeremiade - oeverloos
 gezeur
 Kaskenade - druk maken
 om niets, ophef

>>> PLAT
 AMSTERDAMS <<<

Twoppers



Wat blaadjes

Happy Ending
 niet en wel wat je denkt

Parkeerplaats Amsterdam
 niet echt eenvoudig

Oudste huis van de stad
 is dat wel zo?

Keizerskroon
 Rood, blauw of toch goud?

De Lommerd
 snel geld lenen

Nieuwsbrief
 schrijf je gratis in



BLAADJES OVERZICHT + DISCLAIMER

Justus van Maurik

De kermis is reeds verscheidene jaren afgeschaft, en Amstels burgerij denkt al niet meer aan de angstige dagen, toen een hoop volks zich tegen die afschaffing verzette, evenals een dwingend kind, dat men een stuk speelgoed ontleent.

De herinnering aan de blanke sabels der door de straten hollende dragonders is uitgewischt en de wonden, die zij er mee geslagen hebben, zijn genezen. De schutters, die in die dagen des gevaars hun moed voelden ontwaken en hunne geweren poetsten, zijn weer in een dolce-far-niente verzonken en zien, evenals vroeger, belangstellend naar de torens, of de exercitie niet wordt afgewimpeld.

>>> ...lees hier meer over Van Maurik sigaren...

OVERZICHT HOOFDBLAADJES

Volg Mokums ook via Facebook en Twitter >>>>>



in 't Huisie	Bijzonder	Wat te zien/ doen?	Muziek	Geschiedenis	Evenementen	Criminaliteit	Rondom de stad
JOPIE LOOS	9 straatjes	ArenA	Accordeon	Aardappelproer	Canal Parade	Baantjer	Amstel
INGEZONDEN	10e straatje	Bioscopen	André Hazes	Aletta Jacobs	Grachtenrace	Bargoens	Bakkum
LINKS	Ajax	Brouwerijen	Artiesten	Anne Frank	Hartjesdagen	Bomaanslag	Bloemenveiling
NIEUWSBRIEF	Amsterdammertjes	Buuten	Beste zanger	Bredero	Jordaanfestival	Bram Moszkowicz	Fietsen
WEBRING	Begijnhof	Condomerie	Danny de Munk	Bijlmermeer	Koninginnedag	Kees Houtman	Kaasmarkt
	Bruggen	Entertainment	Draaiorgels	Diamanten	Koopzondag	Dino Soerel	Markermeer
Mokums	Carré	Gevels	Dries Roelvink	Domela Nieuwenhuis	Marathon	Driehoek	Muiderslot
AT5	Centraal Station	Gevelstenen	Drukkerwerk	Henri Polak	Sail	Gerard Spong	Pampus
Bekenden	Coffeeshops	Gokje wagen	Henk Poort	Hippies	Sinterklaas	Haring Arie	Stadsstranden
Burgemeester	Daklozenkrant	Hofjes	Henk van Mokum	Hongerwinter	Trouwlocaties	Holleeder	Volendam
Dialect	De barbier	Kerken	Hoesjes	Jan Schaefer	Uitmarkt	Jakkie Stroek	Zaanse Schans
Het Parool	Duivelseiland	Kinderboerderijen	Johnny Jordaan	Jodenjacht		Oscar Hammerstein	Zandvoort
Humor	Etymologie	Krul (pisbak)	Koos Alberts	Kasteel van Aemstel	Café's	Pistolen Paultje	
Nachtburgemeester	Gay Amsterdam	Markten	Leen Jongewaard	Koopmansboek	2 Zwaantjes	Politie	Vervoer
Lommerd	Grachten	Massages	Leo Fuld	Lieverdje	In 't Aepjen	RaRa	Auto
NZ-Lijn	Heineken	Musea	Paar apart	Michiel de Ruyter	Baantjer café	Red Light	Fiets
Producten	Hells Angels	Paleis	Parels	Minirok	De 3 Fleschjes	Rinus Vet	Fietstaxi
Stadsdelen	Herman Brood	Parken	Ramses Shaffy	Multatuli	De Druif	Stanley Hillis	Jachthaven
Stopera	Jacob Hooy	Pleinen	René Riva	Niod	De Dokter	Steve Brown	Lopend
Straatnamen	Johan Crujff	Poorten	Robert Long	Nostalgie	't Hooischip	Willem Endstra	OV
Tante Betje	Kerkorgels	Poptempels	Rooie Sien	OS 1928	De Jordaan	Yab Yum	Schiphol
Theo van Gogh	Kraken	PTA	Smartlappen	Over Amsterdam	't Mandje	Zwarte Joop	Taxi
Typisch Mokum	Majoor Bosshardt	REM eiland	Straatmuziek	Paleis voor Volksvljijt	De Ooievaar		Witkar
	Mata Hari	Rondvaart	Tante Leen	Palingoproer	Papeneiland		
Mijn plekkies	Max Tailleur	Schaatsen	Tante Na	Rembrandt	Rooie Nelis	De grote vier (of 5)	Eten uit Mokum
Beethovenstraat	Oorlam	Sluizen	Ton van Duinhoven	Stadsbranden	Wijnand Fockink	Mulisch (H.)	Broodje bal
Boekenwinkels	Plat praten	Stadswandeling	Truce Speyck	Stadswapen	De Wildeman	Reve (G.)	Broodje Boljeri
Bosplan	Simon Carmiggelt	Straatkunst	Willeke Alberti	Trams		Wolkers (J.)	Broodje halfom
DeLaMar	Truus Trompert	Tatoeages	Willy Alberti	Video's	Diversen	Hermans (W.F.)	Broodje kroket
Elandsgracht	Vondelpark	Theaters	Wim Sonneveld	VOC	Auto ellende	Hella Haasse	Broodje mokum
Gemeente archief	Walletjes	Trouwlocaties		WIC	Emigreren		Cement
Haarlemmerstraat	Werelderfgoed	Tulpen	Da's apart		Joodse spelling		Duivekater
Helmersbuurt	Westertoren	Vissen	Carice van Houten	Uit eten	Jordaan museum		Haringkie happen
Jordaan	Wonen	Wandelen	Dubbelspion?	Johannes van Dam	Magisch-realisme		Hete bliksem
Koffiehuizen	Zeurkousen	Zwemmen	Gogomobil		Nieuw Amsterdam		Joodse kippensoep
Nieuwmarkt			Nieuw liefdesliedje		Over hout		Leverworst
Plantage			Nozems		Sterk merk werkt		Mokumse luiakbol
Rapenburg			Paleis Weemoed		Verdwenen straen		Ossenworst
Staalbuurt			Wapen van A.		Voor de lijn		Stoofvlees
The Movies			Wilhelm Hibbeln		Voorkom katers		Surinaams eten
Waterlooplein							Wentelteeftjes
Zuiderkerk							Zeebonk
Ook 'n website?	Ziekenhuizen	Unieke winkeltjes	Zoekertjes	Canon van Amsterdam	Evenementen	Begraafplaatsen	Draaiboek gemeente

