



- [Home](#)
- [Tijdschrift](#)
- [Nieuws](#)
- [Komt dat zien](#)
- [25 & 50 jaar geleden](#)
- [Dossiers](#)
- [Register](#)
- [Mijn Amsterdam](#)
- [Prikbord](#)
- [Redactie](#)
- [Links](#)
- [Wie het weet](#)

[Login >>](#)

[PRINT](#) [EMAIL](#)

## De Aangeërfden van het Schapenburgerpad OPMERKELIJK

### DOSSIERS

**Thema** [Columns Felix Rottenberg](#)

Een passage in het bejubelde boek van Annejet van der Zijl over het leven van Annie M.G. Schmidt veroorzaakte onlangs kortsluiting in mijn hoofd. Schmidt keerde in 1981 toen zij 70 jaar was weer terug naar Amsterdam, naar de Vossiusstraat. Het oerbos van vlieren en brandnetels in haar tuin, liet ze intact, als een natuurlijke barrière tegen het openbare pad dat achter de huizenrij aan de Vossiusstraat liep.

Ik kon me echter maar één pad voor ogen halen met een entree in de Hobbemastraat, maar dat ligt ingeklemd tussen de Jan Luijkenstraat en de P.C.Hoofstraat.

Op een zonnige augustusochtend ben ik in de Hobbemastraat polshoogte gaan nemen. Meteen begreep ik hoe de verwarring in het archief in mijn hoofd ooit is ontstaan. Komend van het Museumplein kruiste ik in de Hobbemastraat voorbij de Jan Luijkenstraat al het door hekken afgesloten naamloze pad dat ik mij herinnerde. Maar iets westelijker, net voorbij de 'Peecee', vond ik de ingang van een ander oud polderpad dat grenst aan de tuinen van de Vossiusstraat. Door het donkergroene ijzeren hek en de begroeiing zie je het snel over het hoofd. Toen ik het met mijn fietsje betrad, werd ik aangesproken door een alerte doch vriendelijke dame die haar negen maanden oude dochter in slaap aan het wiegen was. Zocht ik iemand? Wat bleek? Ik was onbevoegd om het pad te betreden. Weliswaar hangt rechts aan de muur het officiële naambord 'Schapenburgerpad', met daaronder 'Stadsdeel Zuid', maar links (tamelijk onzichtbaar) hangen nóg twee bordjes, het ene met de tekst 'Eigen weg', het andere dreigend met strafvervolgning volgens artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Toch gaf de aardige dame me spontaan een rondleiding. Ze vertelde over de stille burgeroorlog die af en toe oplaait tussen de Verenigde Huisseigenaren van de Vossiusstraat en de eigenaars van winkelpanden in de PC. De winkeleigenaren laten niet na hun uitbouw richting pad illegaal te verlengen, met vijftig centimeter of iets meer. Het is dure grond, die zo (met een waarde van tienduizenden euro's) gratis van het Schapenburgerpad wordt afgekrabd.

Als je goed kijkt bij de entree valt nog een ander, door heesters overgroeid bronzen plakkaat op. Hier leest men over de unieke manier waarop het pad bestierd wordt. Sinds de 18de eeuw is het pad namelijk gedeeld eigendom van een vereniging van 'Aangeërfden' van huizen aan de Vossiusstraatzijde en de gemeente. Thuisgekomen raadpleegde ik de redactie van Ons Amsterdam. De hoofdredacteur lichtte uit het archief een artikel van februari 1984 waarin dit blad de geschiedenis van het pad uitvoerig heeft beschreven. De eerste vermelding van dit polderpad, naast een 'vaartsloot', dateert al uit 1734. En tot de invoering van de stadsdelen waren superwethouders als Joop den Uyl, Han Lammers en Jan Schaefer namens de gemeente presidentcommissaris van het Schapenburgerpad. Zijn er nog meer lanen, hofjes of paden die officieel in het kadaster geregistreerd staan en onder toezicht van Aangeërfde Commissarissen vallen?

**Felix Rottenberg**

September 2011

AANBIEDING



1 JAAR  
**€ 29,95**  
 én cadeaus  
 L.W.V. € 67,95

### NIUWSBRIEF

**Ons Amsterdam**  
 Vind ik leuk

2.385 personen vinden Ons Amsterdam leuk.



Sociale plug-in van Facebook

Powered by [JReviews](#)

Vind ik leuk 0 Tweet 0