

goed. Deze versie vond ik recent op YouTube van het nummer. Maar mogelijk is de 5 minuten en 41 seconden durende opname al weer van het net verwijderd.

Reacties

Tweet 1  0 [Share](#)

Follow @emilejaensch 1,076 followers

Vind ik leuk [Registreren](#) om te zien wat je vrienden leuk vinden.

Vrolijk kerstfeest in stemmig stulpje

E. 24-12-2013 18:04 - (3) - [permalink](#)

Ik wens alle lezers een vrolijk kerstfeest. In onderstaand stulpje verwacht je dat vanavond de kalkoen op tafel staat. Koperen pannen achter het venster staan te wachten op een zalig kerstmaal. Het licht is stemmig. De luiken staan open. De gasten worden verwacht.



Dit Anton Pieck-achtige tafereel is geschoten in Zuidoost. Waar gaat men zo sfeervol ter tafel in ons stadsdeel?

Reacties (3)

Tweet 1  0 [Share](#)

Follow @emilejaensch 1,076 followers

Vind ik leuk [Registreren](#) om te zien wat je vrienden leuk vinden.

In de schaduw van chique PC

E. 24-12-2013 08:38- [permalink](#)

Vandaag kun je in volle kerstsfeer winkelen en 'windowshoppen' in de chique PC Hooftstraat van Amsterdam. Maar naast 's lands elegantste winkelstraat is het meest sjofele pad van onze stad gesitueerd. Tussen PC Hooft- en Vossiusstraat ligt het goed bewaarde geheim van het Schapenburgerpad (zie kaart).

De eerste vermelding van dit polderpad, dateert uit 1734. En ondanks dat deze grotendeels onverharde 'eigen weg' wordt aangemerkt met een verbodsbord zou ik er toch eens gaan kijken en door de ijzeren poort stappen om kennis te maken met het Amsterdam van de vorige eeuw.



Aan de rechterkant bij de ingang valt een bronzen plaat op. Die hangt er nog niet zo lang. Hierop wordt de achtergrond van het pad geschetst. Sinds de 18e eeuw is het pad namelijk gedeeld eigendom van een vereniging van huizen aan de Vossiusstraatzijde en de gemeente. Drie commissarissen hoeden over het pad, waarvan twee aangeërfd en een lid van het gemeentebestuur.

Tot de invoering van de stadsdelen waren wethouders als Joop den Uyl, Han Lammers en Jan Schaefer namens de gemeente president-commissaris van het Schapenburgerpad. En ook ik mocht mij tooien met deze titel van 2002-2006 als dagelijks bestuurder van stadsdeel Oud-Zuid. Inmiddels is Egbert de Vries al enige jaren namens stadsdeel Zuid de aangewezen commissaris.

U moet zich overigens niet voorstellen dat deze bijbaan voor mij veel om het lijf had. Jaarlijks waren er de vergaderingen maar die konden prima door ambtenaren worden waargenomen. En behalve de vrees voor de oprukkende PC Hooftstraat en de onverlaten op het pad, was er er weinig loos.



Het ruim 300 meter lange pad dat doodloopt op de hekken van de tuinen van panden aan de Van Baerlestraat is een wandeling langs achtertuinen en schuttingen. Vroeger was het pad een stuk breder, maar de modewinkels zijn steeds verder opgerukt. En op sommige punten wordt de rust onderbroken als je de zaken van de PC Hooft inkijkt. Paspoppen voorzien van de laatste mode en de nieuwste schoenencollecties in ledlicht, herinneren de wandelaar er aan dat het 2013 is.



Het pad heeft overigens haar huidige verschijningsvorm mede te danken aan een incident uit 1885. Toen was het de bedoeling dat het pad deels gebruikt zou worden voor het tramspoor. De aanwezige eigenaren tekenden protest aan en bewezen dat dit geen louter gemeentelijke grond was. De daarop gelegde tramlijn van de Amsterdamse Omnibusmaatschappij diende te verdwijnen en is vervolgens omgelegd naar de Hobbemastraat. Sindsdien heeft het pad haar autonomie gehouden.



Langs de weg staat een aantal woningen die de tand des tijds hebben overleefd.



En soms krijg je een doorkijkje zoals hier bij een weggefallen pand in de Vossiusstraat waarbij je zicht hebt op het Vondelpark.



En bij het eindpunt staat wederom een woning waarbij op de terugweg de winkelpanden aan de rechterzijde liggen. Kortom wie in de drukke metropool de winkels even links wil laten liggen, is er een verborgen plekje om zich te laven in het verleden.

Reacties

[Tweet](#) { 1 } [g+1](#) { 0 } [Share](#)

[Follow @emilejaensch](#) { 1,076 followers }

[Vind ik leuk](#) [Registreren](#) om te zien wat je vrienden leuk vinden.

Honing van Zuidooster bloesem

E. 23-12-2013 17:46- [permalink](#)

En na de boodschappen bij Sperwershof is het ook goed om even in het stadsdeel een kerstinkoopje te doen. Een potje honing van Zuidooster bijen, te koop bij boerderij Langerlust.